



Liturgie voor de eredienst op

zondag 28 april 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer

Thema RECHT OP GELUK of GENADE ?



Voorganger: Ds. Marina van er Zwaag
Ouderling: Mw. Plonie van Ooijen
Diaken: Mw. Dieneke van Weesep
Organist: Dhr. Johan Heuseveldt
Koster: Dhr. Arjan Wensink
Videteam: Dhr. Marcel de Jong
Medewerking : Jongerenband Brabantse Wal

VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied

“Wij scholen samen rond het woord”: 1 en 2, melodie “God roept ons broeders tot de daad”, Gezang 474, Oude Liedboek:

Zang : 'Wij scholen samen rond uw woord'
tekst Sytze de Vries, melodie gezang 474 LvdK

The image shows a musical score for a hymn. It consists of eight staves of music in a single system, all in a common time signature (C) and a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables that span across notes. The lyrics are: "1. Wij scho-len sa-men rond het Woord dat ons van God ver - haalt. De Geest schrijft het met vuur en vaart in on - ze ei - gen taal. Wij le - ven van dit gou - den Woord dat nieu - we we - gen wijst. Het biedt aan ie - der on - der - dak die naar Gods toe - komst reist."

2 Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
te zingen van zijn liefde maakt
ons tot zijn huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt beziel
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: U die uitstijgt boven de aarde,

A: BEVESTIG ONS BESTAAN.

V: U die uw ogen over ons opslaat,

A: DAT WIJ U ZOEKEN, IN DE HEMEL EN OP AARDE.

V: Wij zijn beperkt, wij leven zo ver wij kunnen.

A: ZEGEN ONS MET DE RUIMTE VAN UW GEEST. AMEN.

Groet:

V: De Heer zij met U.

A: OOK MET U IS DE HEER.

Zingen “Wij scholen samen rond het woord”: 3

3 Want niet de grond waarop wij staan,
noch bloed maakt ons verwant,
alleen het onderweg zijn naar
dat verre vaderland.

Maar hier mag de oase zijn
waar wij worden gelaafd:
wat ons beloofd is heeft voorgoed
het reizen licht gemaakt.

Kyriëgebed

Jongerenband Brabantse Wal speelt en zingt Lied 839: 1, 2, 3 en 4

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

RONDON HET WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Eerste Schriftlezing Job 1: 1 t/m 12

1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.

2 Job had zeven zonen en drie dochters.

3 Hij bezat zeventuizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezellen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.

4 Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zussen uit om bij hen te komen eten en drinken.

5 Wanneer zo'n feest voorbij was, liet Job zijn kinderen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 's ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer.

6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook de satan bevond zich onder hen.

7 De HEER vroeg hem: 'Waar kom je vandaan?' Hij antwoordde: 'Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.'

8 De HEER vroeg aan de satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.'

9 De satan antwoordde de HEER: 'Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben?'

10 U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt.

11 Maar als U uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij U ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken!'

12 Toen zei de HEER tegen hem: 'Luister, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.' Hierop vertrok de satan.

Jongerenband "De Brabantse Wal"

speelt en zingt "Oceaan" van Racoon:

Er is verrekke veel te zeggen
En te liegen nog veel meer
Heel veel bagger bloot te leggen
Al doet het graven nog zo'n zeer
Ik ben een eikel maar ik leer

Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan
Hoe lekker zou het zijn

Was er iets waar ik om wenste
Voordat de put droog kwam te staan
Dan was het lang zullen ze leven
Familie waar ik veel van hou
En voor wie ik sterven zou

Een oceaan om in te schuilen
Nooit alleen meer hoeven zijn
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen
Alsjeblijft

Het leven jaagt geen angst meer aan
Ik heb al zo ver moeten kruipen
Het laatste stuk zal ook wel gaan
Tot ik ga staan

Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan

Alleen van mij
Een oceaan om te verzuipen
Een dag of wat een held te zijn
Laat die ander nu maar kruipen
Een oceaan
Vol tranen is van mij

Tweede Schriftlezing Job 1: 13 t/m 22

13 Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken,

14 kwam er een boodschapper bij Job en zei: 'De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen,

15 maar plotseling werden we overvallen door de Sabeeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

16 Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: 'Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en

geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

17 En ook hij was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht: 'De Chaldeeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen, en ze doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

18 Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht: 'Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken.

19 Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

20 Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter aarde.

21 En hij zei: 'Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.'

22 Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt.

Zingen Lied 321: 6 en 7

6 Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 315: 1, 2 en 3

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Lezen een geloofsbelijdenis

Jongerenband “De Brabantse Wal”

speelt en zingt “Englishman in New York” van Sting

Vertaling:

Ik neem geen koffie ik neem thee schat
Ik heb mijn toast het liefst geroosterd aan een kant
En je kunt het horen aan mijn accent als ik praat
Ik ben een Engelsman in New York

Zie me lopen over Fifth Avenue
Een wandelstok hier in mijn hand
Ik neem hem overal mee waar ik loop
Ik ben een Engelsman in New York

Ik ben een buitenlander een legale buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York
Ik ben een buitenlander een legale buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York

Als het zo is dat kleren de man maken
Dan is hij de held van de dag
Je moet een man zijn om onwetendheid te verdragen en te glimlachen
Ben jezelf het maakt niet uit wat ze zeggen Ik ben een buitenlander een legale
buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York
Ik ben een buitenlander een legale buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York

Bescheidenheid, fatsoen kan leiden tot beruchtheid
Je zou kunnen eindigen als de enige
Voorzichtigheid, soberheid zijn zeldzaam in deze maatschappij
's Nacht is een kaars helderder dan de zon

Je hebt meer nodig dan een gevechtsuitrusting om een man te zijn
Je hebt meer nodig dan een vergunning voor een pistool
Confronteer je vijanden, ontwijk ze wanneer je kunt
Een heer zal lopen maar nooit rennen

Als het zo is dat kleren de man maken
Dan is hij de held van de dag
Je moet een man zijn om onwetendheid te verdragen en te glimlachen
Ben jezelf het maakt niet uit wat ze zeggen

Ik ben een buitenlander een legale buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York
Ik ben een buitenlander een legale buitenlander
Ik ben een Engelsman in New York

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader

Collecten

- 1^e collecte : Diaconie
- 2^e collecte : ZWO
- 3^e collecte : Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 419: 1, 2 en 3

1 Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Zegen, gezongen Amen



MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 5 mei 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat Ds. Hans de Bie voor.

Dodenherdenking

Op 4 mei 2024 – Dodenherdenkingsdag – is er om 19.00 uur een oecumenische viering in de Quirinuskerk in Halsteren. Pastor Lenie Robijn en ds. Marina van der Zwaag verlenen medewerking aan deze dienst.

Open kerk in de Martinuskerk.

Zaterdag 4 mei is er weer Open Kerk in de Martinuskerk te Halsteren.

Van 11.00 tot 14.00 staat de deur open voor iedereen die een kopje koffie of thee komt drinken. Maar ook voor een praatje of een luisterend oor.

WELKOM. Deze zaterdag houden we de al bekende stekjes markt.

Iedereen die stekjes van kamer en of tuinplanten heeft kan deze komen brengen en weer andere meenemen, voor een klein bedrag kan uw tuin er b.v. weer anders uit gaan zien. De potjes van de planten graag weer retour.

De opbrengst is voor het onderhoud van beide kerken.

Vanaf deze dag zal er in navolging van onze actie voor de voedselbank begin dit jaar voortaan elke Open Zaterdag een doos staan om houdbare etenswaren te doneren.

De voedselbanken hebben nog steeds heel grote tekorten en zijn iedereen bijzonder dankbaar voor de gaven.

Wanneer er de zondag na open kerk, dienst in Halsteren is kunnen er natuurlijk ook spullen ingeleverd worden. Bij voorbaat dank namens de voedselbank.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/

Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com